



En "kärleksbro" i Riga - där förälskade, förlovade eller gifta fäster ett gemensamt hänglås som de låtit gravera in sina namn på. Vilket ska ge tur i kärlek.

"En kärleksbro, en mysig stad och ett bra tillfälle för ett besök på spa."

RIGA - bara en timmes flygresor bort. En varm plats som fler borde få upp ögonen för. Sommartid är detta en glömd pärla helt klart värd att besöka.

Staden grundades redan 1201 och har sedan dess gått igenom två världskrig, perioder av svår svält och stor förödelse. Historien berättar om många bakslag för den här staden som länge varit en dåld stad i ett stort imperium under Sovjetunionen. Staden och dess invånare har dock tagit sig igenom detta, bröt sig sedan loss och är nu en stark och stolt stad.

Från början utgjorde stadens placering vid vattnet ett perfekt läge för en framgångsrik handelsstad. Handelsmän från bl.a. Tyskland, Ryssland och Sverige stannade i Daguavas utlopp med sina skepp för att göra affärer. Idag tar man sig lättast till staden med flyg. Och från flygplatsen går direkttaxi och lokala byssar som enkelt tar en in till de centrala delarna av Riga. Staden växer nu i snabb takt och här finns en modern del med bra shopping av såväl kläder som konst. I den moderna delen hittar man även de stora finansaffärerna med de västerländska bankerna som gör sitt intåg.

I de gamla delarna av staden kan man handla bärnsten, hemmastickade koftor, mössor eller sockor som säljs i de stånd som ställs upp varje morgon. Miljön i de gamla delarna påminner om Gamla Stan i Stockholm och bjuder på små pittoreska kaféer och små butiker som säljer inhemskt hantverk. I de äldre kvarteren kan man även njuta av fin arkitektur som klarat sig undan bombarna i både första och andra världskriget.

Strosar man vidare i staden kan man stöta på oväntade upptäckter och syner. Bland annat kan man se Kärleksbron, d.v.s. en bro full av hänglås. Bron finns i närheten av operahuset i centrum, och broräckena är fullkomligt belamrade av hänglås med ingraverrade namn på. Namnen tillhör kärlekspar som låtit sig gravera in sina namn på ett hänglås. Låsen sätter de därefter fast på bron, nyckeln kastars i ån, och detta sägs ge tur i kärlek.

Med tanke på hur broräckena ser ut bör vi ha många lyckliga kärlekspar i världen. Så ta gärna en tur till bron och sätt upp ett lås, ta en kopp kaffe på ett av Rigas alla fik, tex det gamla mysiga

Rigensis i Gamla Stan. Eller ta en öl på en av uteserveringarna som staden bjuder på sommartid. Även om inte kärleksbrons lycka varar livet ut så kommer du garanterat få en trevlig vistelse i Riga.



Riga, Lettland
Invånare: ca 719.613
Flod genom stan: Daugava
Övrigt: Gamla stan är stadens verkliga turistsatsning, med hantverkare som säljer bärnsten och stickade plagg på torgen, souveniraffärer samt restauranger med all världens matkulturer.
Ta sig hit: Direktflyg går från Arlanda, med strax över en timmes flygtid. Annat alternativ är färja.

